

Er zijn geen woorden voor een zieke,  
van wie je weet, hij redt het niet,  
je streelt z'n wangen, ziet z'n ogen,  
je bent bevangen door verdriet.  
Toch ben je dankbaar voor het einde,  
dat na veel moedig strijden kwam,  
omdat het niet alleen z'n leven,  
maar ook z'n lijden overnam.

## DANNY VAN PAEMEL

geboren in Beernem op 17 september 1960  
en in familiekring thuis in Oostkamp  
overleden op 10 januari 2017.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Pieterskerk in Oostkamp  
op DINSDAG 17 JANUARI 2017 om 10 uur.

Daarna volgt de crematie met bijzetting  
van de asurne in het columbarium  
op de begraafplaats De Warande in Oostkamp.

Bijeenkomst aan de kerk. De offerande geldt als rouwbetuiging.

Danny kan begroet worden in het uitvaartcentrum Timmerman,  
Brugsestraat 35 in Oostkamp, elke werkdag van 16 tot 18.30 uur,  
zaterdag 16 tot 17.30 uur, niet op zondag.  
Condoleren kan ook via [www.timmermanbvba.be](http://www.timmermanbvba.be)

Papa van  
Tom en Joanne Van Paemel – Van Dijk  
Jimmy Van Paemel

Zoon van  
Georges (†) en Oscarine Van Paemel – Gykiere

Broer, schoonbroer en nonkel van  
Wim en Régine Van Acker – Van Paemel  
Luc en Sabine Decoussemaecker – Van Paemel  
Sander Decoussemaecker

Verwant met  
de families Van Paemel en Gykiere

Met dank aan  
zijn beste vriend Jean-Pierre Van Haverbeke  
zijn huisarts  
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Jan in Brugge